

**INHOUDDVD**  
**Beeld van Nederland 5 jaren 1.06 uur**  
**1940-1945**

door Polygono in opdracht van HARK  
 Hulp Aktie Rode Kruis



39

DVD

**BEELD VAN NEDERLAND**  
**5 JAREN** Een film van de Hulp Aktie Rode Kruis **40/45**



'Een film, opgedragen aan alle Nederlanders', zo luidt de ondertitel van *Vijf jaren*. De film is direct na de Tweede Wereldoorlog gemaakt door medewerkers van Polygono, in opdracht van de Hulp Aktie Rode Kruis (HARK) en bevat unieke beelden van de Tweede Wereldoorlog. Mensen uit de grote steden die in de hongerwinter op zoek gingen naar voedsel, of artsen die uit protest tegen Duitse bezetters naamordjes van hun huizen haalden. *Vijf jaren* geeft een beeld van het leven in Nederland vak voor, tijdens en vlak na de Tweede Wereldoorlog.

In 1938 herstelt Nederland van de crisisjaren. Koningin Wilhelmina viert haar veertigjarig regeringsjubileum. De wevaart loopt weer op. Het spoorwegnet breidt uit en het laatste gat in de Afsluurdijk wordt gedicht. Niemand is zich bewust van de verschrikkingen, die het land te wachten staan. Op 10 mei 1940 vallen de Duitsers Nederland binnen. Het korte verzet van de Nederlandse strijdkrachten, wordt uiteindelijk gebroken door het bombardement op Rotterdam, waarbij het historisch centrum grotendeels wordt weggevlogen. In 1941 viel Nederlands Indië in Japanse handen.

De joodse landgenoten hadden het meest te lijden onder de bezetters. In grote getale werden zij afgevoerd naar concentratiekampen. Nederlandse mannen en jongens werden in Duitse fabrieken tewerk gesteld. Moedige Nederlanders sloten zich aan bij het verzet en plegden sabotage-aanslagen op Duitse doelen. Vanaf 6 juni 1944 begon de geallieerde opeinders vanuit Normandië. Zuid-Nederland werd door de bondgenoten bevrijd, maar bij Arnhem stuitten zij op hevig verzet van de Duitse troepen. Walcheren werd onder water gezet en er volgden moeilijke tijden voor het noordelijk, nog bezette deel van Nederland.

Toen Nederland op 5 mei uiteindelijk werd bevrijd, was de oorlogsschade groot en moest worden begonnen met de wederopbouw. De uitgehongerde bevolking werd gevood met brood en ander voedsel dat door de geallieerden boven de noodlijdende gebieden werd gedropt. Gedurende de eerste maanden van de wederopbouw leefden veel mensen onder primitive omstandigheden in huizen, veroest in het oorlogsgeweld of hutten, opgetrokken uit puinresten. Dankzij massale steun van de geallieerde bondgenoten en hulp van het Rode Kruis kon een groot deel van de Nederlandse bevolking in die dagen worden gekleed en gevood.

**Met de aankoop van deze videoband ondersteunt u mede de werkzaamheden van het Nederlandse Rode Kruis**

VHS kopie  
**Samenstelling PO**  
 Sevenum, 2007